

# VOGEL FIENE en haar kindertjes

Fiene de vogel is druk. O, wat is ze druk. Alsmear vliegt ze heen en weer met takjes en strootjes en alles wat ze maar vinden kan. Fiene maakt een nest. Ze maakt een mooi en zacht nestje voor haar jongen, helemaal boven in een boom.

Ziezo, dat is klaar. Wat een prachtig nest is het geworden. Het is tijd om daar eieren in te leggen. En dat doet Fiene dan ook. Drie prachtige eieren legt ze. Zomaar midden in het nest. En daar gaat ze bovenop zitten. Broeden heet dat. Want eieren moeten warm blijven, willen daar straks jonge vogeltjes uitkomen.

Het duurt wel lang voordat de eieren uitkomen. Telkens kijkt Fiene of de eieren al een beetje breken. En elke keer is er niets te zien. Totdat er, op een dag..... een heel klein gaatje zit in één van de eieren. O, wat is Fiene opgewonden. Want ze weet dat ze straks voor het eerst haar kindertjes zal zien..... Ook het tweede ei breekt al een beetje. En even later zit er ook een gaatje in het derde ei. Even wachten nog, en dan..... Dan zijn er opeens zomaar drie kleine vogeltjes in haar nest. Wat een prachtige vogeltjes. Haar kindertjes! O, wat is Fiene trots. En wat zijn ze mooi, haar kinders. Kijk toch. En ze maken zelfs al geluidjes! "Piep, piep....., piep, piep", roepen ze.

Maar natuurlijk! Kleine vogeltjes moeten ook eten. Daar had Fiene nog niet aan gedacht. Ze zal er direct voor gaan zorgen. Daar gaat ze al, op zoek naar kleine torretjes, spinnetjes, wormpjes en rupsen. En met een snavel vol eten komt ze terug bij het nest. Zo, voor ieder een lekker hapje. "Eet smakelijk allemaal". De kinders vinden het heerlijk....! Ze kunnen er niet genoeg van krijgen. Steeds opnieuw steken ze hun koppies omhoog en piepen ze om eten. En steeds komt Fiene weer aangevlogen met een lekker hapje.

Maar wat is dat? Net als Fiene in het gras zit om kleine wormpjes uit de grond te pikken, kleppert het kattenluikje van het huis. Daar komen Ollie en Bollie naar buiten. Ollie en Bollie zijn de twee jonge poezen van het huis.



"O, jé", denkt Fiene, "hoe pak ik dat aan? Ollie en Bollie mogen niet weten dat ik kindertjes heb. Straks willen ze mijn kinders nog opeten. Je weet hoe katten zijn....."

Gauw vliegt ze daarom naar de heg bij de buren. De heg is helemaal aan de andere kant van de tuin, ver weg van de boom met het nest. En daar gaat Fiene een heleboel lawaai zitten maken. Ollie en Bollie worden nieuwsgierig. Ze willen wel eens weten wat daar aan de hand is. Ze lopen er gauw naar toe. Maar Fiene vliegt al weer verder naar de tuin van de buren. Waar ze ook een heleboel lawaai gaat zitten maken. En weer komen Ollie en Bollie achter haar aan. Die vinden het wel spannend in de tuin van de buren. Daar zijn ze nog nooit geweest. En er valt daar een boel te ontdekken. Aan Fiene denken ze al helemaal niet meer.

"Gelukkig", denkt Fiene, "die heb ik mooi de andere kant op gelokt. En in de tuin van de buren zijn ze wel even bezig. Dan ga ik nu gauw terug naar mijn kindertjes." Met een hele grote omweg vliegt ze terug naar de boom met het nest. Alle drie haar vogelkindertjes zitten er keurig op haar te wachten. Wat zijn ze toch schattig, denkt Fiene bij zichzelf. Maar het blijft een geheim. Ze vertelt het aan niemand. En Ollie en Bollie mogen het al helemaal niet weten. Maar dat doen ze ook niet. Ze weten er lekker helemaal niets van. En dat is maar goed ook.